

## ICDS

*Christian Patzl  
Kenzia Drake  
Sabin Ormaza  
Anne Cullender  
Rita van Olmen  
Olga Lucia Hurtado*

*Gezegend  
Pinksteren*

*Ontsteek  
Jouw geloof  
Ontsteek  
Uw passie  
Ontsteek  
Uw leven  
Ontsteek  
Jouw missie*

### ***Beste zusters en broers, Salvatoriaanse leden***

Pinksteren is HET kerkelijke feest van de Heilige Geest - en een hoofdfest voor alle leden van de Salvatoriaanse Familie. Waarom? Omdat we in Handelingen lezen dat, 50 dagen na de opstanding van Jezus, de Heilige Geest op de leerlingen neerdaalde. Zo werd een bange groep mensen die de leerlingen van Jezus waren, op dat moment een zelfverzekerde en gepassioneerde groep zendelingen. Dit is iets dat wij, als hun opvolgers, in ons hart moeten opnemen en ook in ons levensplan.

Wees na het lezen van deze regels niet bang dat u onmiddellijk uw huis, werk of gezin moet verlaten om hun voetsporen te volgen. De missionaire taak is nog steeds aanwezig, maar we moeten ook de tijden en de plaats waar we vandaag leven respecteren. Hiermee rekening houdend kunnen we enkele slimme stappen volgen om onze missie vandaag aan te pakken:

#### **Slimme stap 1**

Eerst moeten we onze omgeving analyseren: waar wonen we en wat zijn de behoeften van de mensen om ons heen? We moeten HUN stemmen horen, het geluid van HUN taal, omdat er een verschil kan zijn in wat er wordt gezegd versus wat echt wordt bedoeld of nodig is. Dit is vooral belangrijk in de communicatie met jongeren omdat hun taal zelden overeenkomt met de taal van ouderen.

Verder moeten we kijken naar hoe mensen leven, wat is hun levenssituatie, wat kenmerkt hun leven op de plaats waar ze leven, etc. Dit doen we omdat we ze alleen antwoorden kunnen geven op hun "levensvragen" als we weten wat de situatie is waar ze wonen.

#### **Slimme stap 2**

Ten tweede moeten we de volgende zin uit ons brein verwijderen: "Dat deed men altijd op deze manier". Omdat dit een doodvonnis is voor elke innovatie en een zin volledig tegen de Heilige Geest. Dit werd ook erkend door paus Franciscus die in een van zijn ochtendhomilies sprak over "de actie tegen de traagheid":

„De Heilige Geest beweegt de kerk; Hij is min of meer de motor, de aandrijving. De Geest is het geschenk van God en deze God, onze Vader, verrast ons voortdurend. Hij is de God van verrassingen ... Waarom? Omdat hij een levende God is, iemand die in ons woont, een God die ons hart beweegt, een God die in de kerk aanwezig is, die met ons op stap gaat en ons onderweg altijd weer verrast. En net zoals Hij creatief was bij het creëren van de wereld, heeft Hij creativiteit in het creëren van nieuwe dingen - elke dag. Hij is een God die ons verrast.”

## ICDS

*Christian Patzl  
Kenzia Drake  
Sabin Ormaza  
Anne Cullender  
Rita van Olmen  
Olga Lucia Hurtado*

*Gezegend  
Pinksteren*

*Ontsteek  
Jouw geloof  
Ontsteek  
Uw passie  
Ontsteek  
Uw leven  
Ontsteek  
Jouw missie*

### **Slimme stap 3**

Laten we, ten derde, de universaliteit van de Salvatorianen gedenken. Deze universaliteit is niet beperkt tot theologische of spirituele kwesties. Nee, het omvat ook de hele wereld van het praktische leven. Soms is er zoveel creativiteit dat het ook voor moeilijkheden en / of misverstanden kan zorgen, gaf de paus toe. Maar God nodigt ons uit, dwingt ons creatief en innovatief te zijn. Hij nodigt ons uit om zijn creatie met respect te ontdekken - en er plezier aan te beleven.

Maar let op: dit is geen licentie voor exploitatie of annexatie van alle goederen van deze wereld. Ook werd ons niet de creativiteit gegeven om onze eigen hebzucht te bevredigen of onze zusters en broers te martelen met sociale dumping, arbeidsuitbuiting en vele andere slechte en gruwelijke dingen die door haat en hebzucht zijn veroorzaakt. Wie deze laatste richting volgt, is op weg naar een zeer ongemakkelijke en pijnlijke toekomst.

Is het mogelijk om de Heilige Geest vandaag te ontmoeten? - deze vraag wordt vaak gesteld tijdens de voorbereiding op het vormsel door jongeren (en ook door anderen). Is er een bijzonder gevoel, Een bijzondere situatie? Komt het met een "big bang"? - Helemaal niet, want als je het wel herkent, is dat alleen als je terugkijkt op je levensreis. Op een aantal zeer zeldzame momenten kan het ontmoeten van de Heilige Geest echter door een wonder worden aangeraakt. Het kan iets zijn dat ruimte en tijd voor een heel kort moment opschort - zoals een momentopname. Dan kun je ZIJN aanwezigheid ontdekken.

### **Slimme stap 4**

Ten vierde: kunnen we de juiste voorwaarden scheppen om zo'n ervaring te hebben? - Ja, we kunnen proberen open te staan voor nieuwe dingen, nieuwe indrukken, nieuwe ervaringen. We kunnen openstaan voor het respecteren van andere mensen, dieren en planten - dat betekent respect voor het leven als zodanig. Omdat dit leven door God aan deze wereld is gegeven, is dit het grootste geschenk.

Onze Salvatoriaanse missie is om de liefde van God, Christus, te over te brengen aan onze burens. Hoe kunnen we dat doen zonder respect voor het leven in al zijn facetten? Zonder dit respect zullen we niet slagen en zullen we niet geloofwaardig overkomen.

Ten slotte is er de realiteit dat ons dagelijks leven het moeilijk maakt om de voetsporen van onze stichters en de heiligen te volgen. We proberen het inderdaad, maar slagen er vaak niet in zoals we dachten dat we zouden moeten doen. Dit mag ons niet ontmoedigen; we moeten vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.

Laten we daarom onze geest openen voor de Heilige Geest. Laten we ons gereed maken om ZIJN hulpmiddel te zijn. Laten we openstaan voor een ontmoeting met HEM, voor de ervaring van een echte Pinksteren !!!